
VERTELWEEKEND

INFORMATIE VOOR KERKEN

Wat leuk dat jullie er aan denken om een vertelweekend in jullie kerk te organiseren! Allereerst zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Melanie van de Peut en ik heb een eigen verhalenbureau: Staf & Zo. In deze korte folder vertel ik alles wat jullie als kerk moeten weten om een vertelweekend te organiseren.

Allereerst: wat is het precies? Een vertelweekend is een uniek concept! In één weekend volgen zes gemeenteleden een vertelcursus. Op zondagavond treden ze op in de dienst met hun verhaal. Dit is een geheel verzorgde dienst met een zangeres en muziek, verhalenvertellers en interactieve elementen. Een dienst die mensen raakt en waarin Bijbelverhalen heel dichtbij komen. Maar ook een dienst met humor en gezelligheid. Geschikt voor vaste kerkgangers, maar juist ook voor mensen die aan de rand van de kerk staan of buitenkerkelijk zijn. Iedereen kan zich identificeren met het verhaal!

Een vertelweekend bestaat uit: een introductieavond voor de cursisten op vrijdagavond, een workshopdag en avond op zaterdag (inclusief individuele coaching), een regisseer-moment en een generale repetitie op zondagmiddag en tenslotte de verteldienst op zondagavond.

Wat bied ik:

- Een onvergetelijke en inspirerende kerkdienst, die mooie gesprekken op gang brengt.
- Een cursusleider met passie voor haar vak! Door mijn werk voor het Nederlands Bijbelgenootschap heb ik ruime ervaring in het schrijven en vertellen van Bijbelverhalen. Daarnaast ben ik ook jeugdwerker binnen een PKN kerk, waarbinnen ik ook veel verhalen vertel. Ik heb de verhalencursus nu al een aantal keer gegeven en beleef veel plezier aan het begeleiden van nieuwe vertellers.
- Ook na het vertelweekend blijft het effect zichtbaar: er zijn dan namelijk zes opgeleide en enthousiaste vertellers die aan de slag kunnen in jullie kerk! Dat is ook dé reden waarom ik dit vertelweekend organiseer. Ik werk in mijn dagelijks werk veel met verhalen, en zie wat verhalen kunnen doen. Dat gun ik aan veel meer gemeentes. Helaas lijkt verhalen vertellen (dus niet voorlezen) steeds meer uit te sterven. Op scholen, maar ook in kerken. Met dit weekend wil ik mensen het plezier van verhalen vertellen laten herontdekken, zodat er veel meer verhalen verteld gaan worden in Nederland!

Wat zijn de kosten:

Natuurlijk brengt zo'n weekend ook kosten met zich mee. Die wil ik nu voor jullie op een rijtje zetten en ook uitleggen hoe ik bij die kosten ben gekomen:

- €390,- euro voor de kerk inc. btw. Dit is exclusief eventuele reiskosten.
- 135 euro per deelnemer inc. btw x 6 = €810,-. Dit wordt betaald door de deelnemers zelf voor de cursus inclusief certificaat. Het is zeker de moeite waard om te proberen de kosten te declareren bij het werk. Verhalen vertellen is een vaardigheid die op veel plekken in het leven van pas kan

komen! Zo werk je tijdens het weekend aan je vaardigheden rond spreken voor publiek, maar leer je ook hoe je een pakkend verhaal neer kan zetten. Handige tools voor op de werkvloer!

Hoe ben ik op deze prijs gekomen? De kosten bestaan eigenlijk vooral uit mijn ZZP-uurtarief (inclusief pensioen-aftrek, verzekeringskosten en btw) van 35 euro per uur. Alleen al tijdens het weekend ben ik zo'n 24 uur bezig met les geven en voorbereiden. Ik reken daarbij 6u aan voorbereidingstijd (dat is nogal gunstig geschat 😊 maar ik wil graag dat het betaalbaar blijft). De laatste 150 euro is voor de muziek/de zangeres en bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld de cursusmappen voor de cursisten en de matses die het publiek tijdens de dienst krijgt).

Wat heb ik nodig om het weekend te organiseren?

- ❖ Zes deelnemers uit jullie gemeente die het avontuur met me willen aangaan: leer in 1 weekend verhalen vertellen!
- ❖ Geluid en een beamer (hierbij is altijd te overleggen, zelfs met twee microfoons komen we al een eind: maar dit is de ideale situatie)
 - A. Twee zangmicrofoons.
 - B. Drie microfoons (het liefst 'handsfree, maar losse handmicrofoons zijn ook mogelijk!)
 - C. Beamer inclusief geluid.
 - D. Iemand die de beamer en/of het geluid wil bedienen tijdens de dienst en de generale repetitie.
 - E. Het is leuk om samen te werken met de predikant of met de organist/pianist van de plaatselijke gemeente tijdens de dienst. Als dat niet lukt, is het niet verplicht: zonder komt het ook goed! 😊
- ❖ Ruimtes die we nodig hebben:
 - A. 1 ruimte waar de cursus gegeven kan worden met tafels en stoelen en een flap-over of whiteboard.
 - B. 1 ruimte waar gegeten kan worden.
 - C. Het liefst nog 3 losse ruimtes waar cursisten individueel kunnen repeteren en brainstormen (een keuken of een bezemkast kan daartoe ook dienen).
 - D. Een kerkzaal om de uiteindelijke voorstelling/dienst te houden op zondagavond.
- ❖ Twee kokers:

Het vertelweekend is super intensief, dus het zou heel fijn zijn als het eten ons uit handen wordt genomen. Mooi om als gemeente een steentje bij te dragen aan het proces van de vertellers. Op zaterdagmiddag nemen de vertellers zelf een lunchpakketje mee. Daarnaast zijn we op zoek naar kokers voor:

 - A. Op de zaterdagavond een maaltijd voor zes personen (zes deelnemers + cursusleider)
 - B. Op de zondagavond na de generale repetitie een maaltijd voor zo'n acht personen.
- ❖ Een plek om te slapen (Als de 30 minuten regel geldt):

Het vertelweekend is supertof om te geven en geeft een boost van energie, maar.. het zijn ook lange werkdagen. Daarom ben ik, voor plekken die meer dan 40 minuten van Zwartebroek liggen, op zoek naar een slaapplek voor het weekend. Dat kan bij iemand zijn uit de gemeente of zelfs in de kerk (ik heb een matje en een slaapzak, dus ik kan overal terecht!).

Als het korter rijden is dan 40 minuten slaap ik gewoon thuis. Het is in dat geval ook mogelijk om de eerste cursusavond (de introductieavond) op een ander moment te organiseren dan op de vrijdagavond. Bijvoorbeeld twee weken eerder. Zo wordt het weekend net wat minder intensief.

Als de introductie-avond wél wordt georganiseerd op de vrijdagavond heeft dat trouwens ook een voordeel: de stof zit dan nog goed in iedereens hoofd als we beginnen aan de workshop-dag!

Tenslotte:

Dat was eigenlijk alle informatie die ik wilde mee geven. Ik hoop dat jullie de kans willen wagen in jullie gemeente om samen met mij te ontdekken hoe verhalen mensen kunnen verbinden: het is het waard! En als er nog vragen zijn: vraag gerust (zie contactgegevens onderaan deze brief). Hopelijk tot het vertelweekend!

Vriendelijke groet,
Melanie van de Peut
Verhalenbureau Staf & Zo
melanievandepeut@live.nl
06-29134886.

www.stafenzo.nl @ www.facebook.com/stafenzo f www.instagram.com/staf.en.zo ©



"The power of storytelling is exactly this. To bridge the gaps, where everything else has crumbled"

Paulo Coelho.