

Vertelweekend Programma

Vrijdagavond Introductie-avond.

Workshop 1. Kennismaking & Verhaalstructuur.

We maken kennis met elkaar. Daarna volgt meteen de eerste workshop over verhaalstructuur. De avond begint om 19.30u en ik verwacht dat we rond 21.30u klaar zijn.

Zaterdag. Workshop dag.

Workshop 1: Het geheim van vertellen (start 9u)

Ons verhaal 'de Doortocht door de Rode Zee' wordt verder geïntroduceerd. Het thema dat er achter zit is 'Vrijheid'. Na deze workshop is er een moment om te reflecteren en na te denken.

10u. Korte pauze.

Workshop 2. Personage, stem en plek in de ruimte

We kiezen in deze workshop een personage. Dat zal iemand zijn die bij die doortocht is geweest. Daarna gaan we aan de slag met het verhaal van dit personage: wat voor iemand is het? Wat is zijn of haar geschiedenis/karakter en hoe kijkt hij/zij tegen bijvoorbeeld Mozes aan? Van hieruit werken we ook aan de stem van het personage en jouw plek in de ruimte.

Pauze en lunch. 12.30

Workshop 3. Verhaalstructuur in Exodus (herhaling) en Beeldend vertellen.

We gaan hier verder met de workshop die we op de introductie-avond kregen. We gaan weer kijken naar de verhaalstructuur, maar nu toegepast op Exodus. Daarna een nieuwe workshop: beeldend vertellen. Je leert in deze workshop technieken om er voor te zorgen dat mensen het verhaal voor zich gaan zien.

Korte pauze.



Figuur 2 Tijdens de verteldienst leggen mensen als gebed een steentje op het pad door de zee. Een bijzonder moment!



Figuur 1. Melanie in actie als presentator van de verteldienst.

Workshop 5. Coaching 1. Er is ruimte om te oefenen en er zal ook al de eerste keer coaching plaatsvinden in groepjes van twee. Vanavond ga je voor de eerste keer je verhaal vertellen!

Diner 17.30u

19u. Vertel!

Je hebt tot nu toe al wel een paar keer in stukjes en stapjes verteld, maar dit is de eerste keer dat je jouw verhaal echt helemaal vertelt aan je publiek of eigenlijk aan je medespelers. Een bijzondere afsluiting van de eerste cursusdag en meteen een goede oefening voor morgen! (Het hoeft hier zeker nog niet perfect te zijn, dit is

juist het moment om dingen uit te proberen!)

Ik verwacht dat we half 9 in de avond klaar zijn.

Zondagmiddag 7 april.

Van 14.00– 16.00u Coaching: Om de beurt komen jullie in tweetallen bij mij langs om nog één keer aan het verhaal te sleutelen en het helemaal goed neer te zetten. We doen dit al in de kerkzaal, zodat we het ook al echt in de ruimte kunnen plaatsen. Je hoeft dus niet de hele periode hiervan aanwezig te zijn, maar je krijgt een ‘tijdslot’, waarin je samen met iemand anders die de cursus volgt aanwezig bent en de laatste coaching krijgt.

Generale repetitie: Om 16.30u hebben we een generale repetitie en doorloop van de dienst. Nu kun je het verhaal oefenen met geluid. We oefenen ook waar jouw plek is in de dienst en je zult al iets zien van de muziek! Dit duurt ongeveer een uur.

Samen eten.

19u. Start verteldienst.

Uitreiking Certificaat. Half uur na de dienst (zodra de meeste mensen weg zijn/uitgepraat) nog even samen zijn (eventueel met vrienden en familie), persoonlijk woordje en uitreiking certificaat.



Figuur 3 Uitreiking certificaat aan een van de deelnemers. Een mooi einde aan een intensief en leerzaam weekend!